

Udenrigsministeriet: Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966 – Bind II: Bilag

4. Uddrag af Churchills tale den 5. marts 1946 i Fulton (USA) (side 21)

Bilag 4

Uddrag af Churchills tale den 5. marts 1946 i Fulton (USA)

(Oversættelse fra engelsk)

.....

Det er, fordi jeg er sikker på, at vor skæbne ligger i vor egen hånd, og at vi har styrke til at frelse fremtiden, at jeg føler mig forpligtet til at tale rent ud af posen. Det er ikke, fordi jeg elsker at få lejlighed til at gøre det. Jeg tror ikke, at Rusland ønsker krig. Det, de ønsker, er krigens frugter og en ubegrænset udvidelse af deres magt og doktriner. Men det, vi må overveje her i dag, medens der endnu er tid, er, hvorledes vi varigt kan forhindre krig og hurtigst muligt skabe betingelser for frihed og demokrati i alle lande. Vore vanskeligheder og farer forsvinder ikke ved, at vi lukker øjnene for dem, ej heller ved, at vi blot venter og ser, hvad der sker, eller ved eftergivenhedspolitik. Det er nødvendigt, at der træffes en ordning, og jo længere dette forsinkes, desto vanskeligere bliver det, og desto større bliver vore farer. Ud fra mit kendskab til vore russiske venner og allierede under krigen, er jeg overbevist om, at der er intet, de beundrer mere end styrke, og intet de har mindre respekt for end militær svaghed. Af den grund er den gamle doktrin om magtbalance usund. Vi kan ikke tillade os, hvis vi kan undgå det, at arbejde med snævre margener, der frister til en styrkeprøve. Hvis de vestlige demokratier står sammen om en streng overholdelse af principperne i De forenede Nationers pagt, vil deres indflydelse på at fremme disse principper være umådelig, og ingen vil sandsynligvis antaste dem. Men hvis de står splittede eller er usikre over for deres pligt, og hvis disse yderst vigtige år får lov til at smuldre hen, ja så kan en katastrofe meget vel vælte ned over os alle.

.....

Kilde: Udenrigsministeriet: *Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966*, bind II: Bilag, København: Udenrigsministeriet 1968.

© koldkrig-online.dk 2022